

Passage uit de statenbijbel, gelezen door Z.K.H. Willem-Alexander

Romeinen 12 : 9-18

9. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
10. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.
11. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.
12. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
13. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
14. Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
15. Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
16. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf.
17. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
18. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.